



Arméns musikkår från Stockholm spelade bland annat Fallskärmsjägarnas marsch och tackades speciellt av chefen för fallskärmsjägarskolan för att de velat vara med och förhöja stämningen vid 60-årsfirandet.

FOTO: ERIKA FREDHOLM

Fallskärmsjägarskolan firade 60 år

Chefen för fallskärmsjägarskolan, numera 323:e fallskärmskompaniet, kapten Torny Ottersten, uppskattade de anmälda till 60-årsfirandet till runt 600 fallskärmsjägare. De äldsta är nu i 80-årsåldern.

På lördagens förmiddag började programmet med demonstration i hopphallen. Det gäller att inte landa fel när man tar mark. En skadad fallskärmsjägare kan kanske inte utföra de uppdrag han släppts ner för.

En av veteranerna, Walter Pella, fyller 80 om en månad och bor i Nykvarn. Han gick sin utbildning 1952–53. Walter berättade att man drillade och övade dessa fall och landningar tills de satt i ryggmärgen. Den glada disciplinen kallas det som råder vid FJS. Ögonen tårades när han mötte kamrater som han inte sett på sextio år.

– Efter 26 år, när jag deltog i operation Ostron, tog det bara två försök innan min landning var perfekt igen, log Walter Pella. Ett trettiotal hopp har jag gjort genom tiderna. Efter det åttonde hoppet fick vi Örnen under vår tuffa marsch i Tiveden, berättar han vidare.

– Varje gång jag passerat Askersund, skrattar han, ökar pulsen och kroppen genomfars av rysningar. Bäst var i alla fall när vi i slutövningarna 1953 slog jägarna i Kiruna i alla discipliner och man



Tore Samuelsson 90 år, Karlsborg, Sveriges äldsta fallskärmsjägare, tjänstgjorde vid FJS 1952–78. Här står han framför DC3:an tillsammans med Christian Alldén, Växjö vid FJS 1977–83 och Jan-Erik Petersson, Karlsborg vid FJS 1976–98

FOTO: STIG H BREHAG

bestämde från högre ort att FJS skulle fortsätta att finnas.

Walters historier om märkliga bravader avlöser varandra.

– Det finns ett nätverk inom vår lilla krets, där vi stöttar varandra för att ordna jobb på den civila marknaden, berättar Martin Carlsson Wall, som är lärare och forskare på Handelshögskolan och tidigare vice ordförande i kamratföreningen.

Arméns musikkår stod vid den blänkande DC3:an och spelade välkända marscher och fanfarer, medan kapten Torny Ottersten kallade fram Marcus Marcusson, Anders Lundgren och Andreas

Green, som alla gjort sig förtjänta av medalj i silver för arbete utöver det vanliga, som gynnar FJS.

Alla närvarande fallskärmsjägare från första årskullen fick ett speciellt ölglas i present och enormt mycket applåder som inte ville ta slut. Många andra tilldelades utmärkelser medan solen sjönk i en guldkantad solnedgång och ett svart moln närmade sig över Vättern från norr och tio minuter efter uppbrottet pepprades Karlsborg med stora hagel. Det kallar FJS för timing.

ERIKA FREDHOLM



Walter Pella inspekterar skjutvapnet som Johan Persson är utrustad med. Johan bär dessutom en ryggsäck med proviant och annat nödvändigt för att kunna operera oberoende i tre veckor efter ett nedsläpp. Allt som allt kan hans utrustning väga 70 kilo inklusive den extra kappsäcken.

FOTO: ERIKA FREDHOLM



De tre officerarna som tilldelades medalj i silver, från vänster Andreas Green, Anders Lundberg och Marcus Marcusson. I talarstolen chefen för fallskärmsjägarskolan, kapten Torny Ottersten.